



Van Mierlo Tuinen - Natuur & Architectuur

Tuin van het Jaar 2010

Van Mierlo Tuinen uit Deurne is door vak- en persjury aangewezen als winnaar van de landelijke competitie Tuin van het Jaar. De jury was unaniem: Dit is de tuin van de toekomst. Van Mierlo: "Wij voelen al jaren aan dat tuinen minder strak worden. "Al twee keer eerder is Van Mierlo Tuinen uitgeroepen tot winnaar van een categorie.

Fotografie: Emmely van Mierlo & Hidde van der Lijn

Tuin van het Jaar 2010.



Overdag werpt de Cornus zijn schaduw op de retro-lichtwand, 's avonds zorgt deze voor een sfeervol decor.

Een tuin moet gemaakt worden met visie, passie en niet te vergeten, lef en creativiteit, vindt Noël van Mierlo. Erg verwonderlijk is het dus niet dat zijn eigen tuin precies op die componenten de eerste prijs won, in de categorie tuinen tot 200 vierkante meter. Van Mierlo: “In deze tuin zit precies datgene waar ik voor sta. Een mooie balans tussen natuur en architectuur. Het is een kleine stadstuin in Deurne, maar ik heb er toch vijf Kornoelje-struiken ingezet.”

Sinds zeven jaar runt Van Mierlo het hoveniersbedrijf dat zijn ouders 35 jaar geleden begonnen. Het creatief bloed stroomt door zijn aderen. Waar zijn vader eerst nog voor de ontwerpen zorgde heeft hij het ambacht inmiddels volledig zelf in handen. Van Mierlo heeft naar eigen zeggen enorme sprongen gemaakt de afgelopen jaren en echt gewerkt aan een eigen signatuur. Nu ligt er een heel duidelijk concept waarover Van Mierlo helemaal tevreden is. “Als createur blijf je natuurlijk altijd in ontwikkeling, maar het is goed om een stijl te hebben die helemaal bij me past en mijn klanten enorm weten te waarderen.”

De jonge Van Mierlo heeft dus een visie. Tuinen moeten natuurlijker worden. Midden in de trend van strakke tuinen besloot hij een aantal jaren geleden dat de toekomst lag in tuinen met een mix van architectuur en natuur. Maar altijd in dienst van de mens. Een

mix van weelderige planten en strakke materialen. Van Mierlo: “We waren voorlopers in die gedachtegang. Ik zag en zie nog steeds dat mensen de natuur in trekken als ze willen ontspannen. Het geeft ze rust. Dus is het belangrijk dat je dat natuurelement verwerkt in een tuin. Je hoeft natuurlijk niet meteen in een bos te wonen, maar een volledig strakke tuin is muziek van gisteren.”

Strak versus weelde

Ook in de winnende tuin is die visie doorgevoerd. De strakke elementen zitten in de elementen, de banken en vlonders. De natuurlijke in de struiken, de leempaden en de heggen, maar ook in het materiaalgebruik: de meubelelementen zijn van hout. Die mix van natuur en architectuur versterkt elkaar. “Iets is pas strak als er iets bijstaat wat dat niet is. Je moet als hovenier die contrasten opzoeken, denken op het randje. Wat kan wel, wat kan niet. Welke planten en materialen gebruik ik, wat versterkt elkaar en is in lijn met de sfeer van de tuin”, legt Van Mierlo uit. Zelf koos hij ervoor om een strakke, houten zwevende vlonder te maken, zodat er reliëf ontstond. Het paadje dat er naartoe loopt is glooiend en bemost. Er staan prachtige bomen, er is stekelig ogende beplanting maar ook een strakke zitbank. Volgens de jury is het juist die combinatie, het verschil in materiaal en hoogte dat de tuin zo mooi en bijzonder maakt.



Tuin van het Jaar 2010, een intieme stadstuin of natuurlijke bostuin?





Natuurlijke zwembad met strakke buitensauna.



Strakke entree passend bij moderne villa.

We leggen ook strakke tuinen aan, of vierkante zwembaden, maar ik verlies het natuurlijke aspect nooit uit het oog.



Volgens Van Mierlo kun je dat bereiken met elke tuin, hoe groot of klein ook. "Wat vooral belangrijk is, is dat mensen zich er goed voelen en toch ook die natuurlijke prikkel krijgen." Luxe hoort er ook helemaal bij, het één sluit het ander absoluut niet uit. We leggen namelijk ook wel strakke tuinen aan, of vierkante zwembaden, maar ik verlies het natuurlijke aspect nooit uit het oog.

Er zijn mensen die denken 'dat is mij teveel werk, zo'n tuin met veel natuur'. Tegen die mensen wil Van Mierlo zeggen: dat is een fabeltje. "Het onderhoud van een tuin met veel verschillende planten kost helemaal niet veel moeite. In een natuurlijke tuin die goed dichtgegroeid is, groeit geen onkruid meer. Wel is het belangrijk dat het goed is aangelegd, alleen dan wordt het vooral erg mooi. Daarvoor heb je een bedrijf nodig met kennis, met ervaring. Soms kan iets niet en moet je het anders oplossen. Het moet technisch kloppen. Er zijn tegenwoordig heel veel hoveniers die veel beloven maar er vervolgens niets van

bakken." De meeste tuinen worden na aanleg door het bedrijf zelf onderhouden. Zo kunnen ze de tuin begeleiden naar wasdom en het beste eruit naar boven halen. "Je knipt je haar toch ook niet zelf," motiveert Van Mierlo.

Van Mierlo vindt dat hij een prachtig vak heeft. Hij geniet ervan om zijn klanten te verrassen met een goed plan en een toptuin af te leveren die over tien jaar nog steeds mooi is. Het liefst zet hij tuinen neer die echt zijn, stoer en puur. Eigenzinnig. "Het is bijzonder als een tuin van jouw hand unaniem wordt benoemd als mooiste tuin. Het maakt me nog meer gepassioneerd om het verschil te maken. Ik wil onderscheidend zijn in mijn werk en uitgedaagd worden. Ik wil van elke tuin iets bijzonders maken."

Van Mierlo Tuinen
 Helmondseweg 111
 5751 PH Deurne
 0493-314593
www.vanmierlotuinen.nl